



Terug naar de volheid in Christus

Interview met Arjan Baan,
directeur van stichting Heart Cry

Hoe kan **Gods heerlijkheid** weer terugkeren in onze kerken, gemeentes en persoonlijke levens? Dat is een vraag waar evangelist Arjan Baan veel over nadenkt. Met stichting Heart Cry wil hij een middel zijn om jongeren terug te brengen tot de **'volheid in Christus'**.

Radicaal. Dat is een woord dat Arjan Baan (35 jaar, getrouwd en vader van vier kinderen) op het lijf is geschreven. Misschien komt het omdat hij zelf jarenlang een leven leidde dat niet zo radicaal was. Eerder lauw, slap. In het weekend bezocht hij de kerk, doordeweeks luisterde hij popmuziek, keek voetbal en ging met vrienden uit zijn dak in het café en de discotheek. Jarenlang leefde hij dit halfslachtige leven, tot hij er misselijk van werd. Het ging niet meer. 'Ik realiseerde me: als ik nu moet sterven, dan ben ik voor eeuwig verloren.' Christus zette zijn leven op de kop. Door te beseffen dat Christus voor hem was gestorven en dat hij ook mét Christus aan het kruis was gestorven, besepte hij dat hij zijn oude leven niet kon voorzetten. Alles werd nieuw. Hij moest afrekenen met vunzige blaadjes, egoïsme en eigengereidheid. 'God offerde Zijn eigen kind op Golgotha om de mensheid te redden. We vinden dat afgrijselijk en onmenselijk. Maar als we dit gaan doorleven, dan zullen we niet langer blijven steken in ons halfslachtige leven en steeds dieper verstaan dat ook ons oude 'ik' samen met Christus gekruisigd is.'

Aanmodderen

Dezelfde halfslachtigheid waarmee Arjan zo vertrouwd was, ziet hij bij veel christenen vandaag. Waar het ons aan ontbreekt is zicht op de grootsheid en verschrikking van het offer dat Jezus bracht, stelt hij. 'Het kerkelijk bedrijf draait op volle toeren, maar Jezus staat niet meer centraal. Jezus staat zelfs veelal buiten de Gemeente.'

We geloven in God,
maar ons geluk blijven we
van de wereld verwachten

Hij klopt: mag ik ook nog binnenkomen? De grote vraag is: betrekken we Christus nog in alle facetten van ons leven? Worden we nog stil voor Zijn aangezicht?' Veel christenen verlangen naar geestelijke vernieuwing en opwekking, maar in de praktijk blijft het dikwijls aanmodderen. Hoe dat komt? Volgens Arjan missen we

de directe en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan Gods Woord. 'Het geheim van geestelijke groei en verdieping ligt in gehoorzaamheid aan God in elk detail van ons leven. Helaas mag het christenleven voor velen niet veel kosten. Er wordt wel gepreekt dat genade ons alles schenkt, maar niet dat genade ook alles van ons eist. We kunnen Jezus niet volgen met behoud van ons oude ik-gerichte leventje. Om te leven, moeten we eerst sterven. Veel gelovigen beseffen dit niet, of erger: ze willen dit eenvoudig niet zien. Daarom zien we dat in bepaalde evangelische kringen het welvaartsevangelie zo aanslaat.'



FOTO'S NIEK STAM

Druppels en modderstromen

Predikanten en voorgangers werken deze lauwheid dikwijls alleen maar in de hand, stelt Arjan. 'Voorgangers passen hun preken vaak aan op de behoefte van de mensen. Ze gaan uit van de realiteit, die vaak zeer weerbarstig, gebroken en lauw is. Ze laten dikwijls tussen de regels doorklinken dat dit het normale geestelijke leven is. Helaas wordt zo Gods standaard niet meer aan de Gemeente voorgehouden. De belofte van het nieuwe verbond is 'stromen van levend water', maar wij zijn tevreden met druppeltjes en modderstromen.'

Wij zijn tevreden met druppeltjes en modderstromen

Volgens Arjan is die halfslachtigheid de doodsteek voor het geestelijk leven. 'Veel christenen combineren het geloof met een hedonistische levensstijl. Pluk de dag met de Bijbel in je hand. We geloven in God, maar ons geluk blijven we van de wereld verwachten. Waarom geloven we niet dat God veel meer kan geven dan een dikke BMW en dure vakanties? Stel dat mijn zoon Ruben vandaag zegt: "Papa en mama, ik heb besloten om jullie vanaf nu elke dag te gehoorzamen." Dan zeg ik toch ook niet tegen mijn vrouw: "Nou, dan zullen wij zijn leven eens flink zuur gaan maken!" Wanneer wij ons volkomen aan God overgeven, geeft Hij ons wat we echt nodig hebben: innerlijke kracht, vreugde en vrede die alle verstand te boven gaat.'

Medicijn

De diagnose van Arjan Baan is ernstig: de Gemeente van Christus is in het Westen op veel plaatsen ziek en loopt soms zelfs het gevaar om af te sterven. 'Het enige medicijn is Christus', stelt de evangelist. 'Voor alles is Hij de oplossing. Voor ons zondeprobleem, onze lauwheid en voor onze psychische nood. Paulus wilde niet anders weten dan Jezus Christus en Dien gekruisigd. Zonder het kruis en het gekruisigde leven bestaat er geen vervulling door de Heilige Geest. Ik merk zelf hoe satan er alles aan doet om de boodschap van het kruis teniet te doen. De vijandschap tegen zo'n boodschap is enorm. Satan weet dat de boodschap van het kruis persoonlijke en gemeenschappelijke opwekking zal brengen.'

Gebed zorgt ervoor dat dit medicijn zijn werk doet, aldus Arjan. 'We moeten al onze vooronderstellingen en theologische inzichten onder het beheer van Christus brengen. Elke gemeente heeft haar eigen stokpaardje, zoals de gaven van de geest, de uitverkiezing, het verbond of Israël. Zelfs onze ideeën over opwekking moeten we opofferen. Zelf dacht ik altijd: ik ga eerst de leiders van de kerk bereiken en via hen kan er een opwekking ontstaan. Maar de leiders laten het massaal afweten en op het grondvlak begint nieuw leven te ontstaan. De Geest werkt altijd anders dan je denkt.'

Levensheiliging

Naast gebed is het volgens Arjan uiterst belangrijk om de daad bij het woord te voegen. 'We kunnen nog zo goed preken, maar als onze boodschap niet samengaat met het leven in de praktijk, dan is onze boodschap waardeloos. Anno 2008 willen jongeren graag zien dat je christen bent. We hebben christenen nodig die

in woord en daad een getuigenis zijn in hun gehele optreden.'

Hier komt het op levensheiliging aan. Maar juist op dat terrein schieten veel kerken dramatisch tekort, zo constateert de voorzitter van Heart Cry. 'Veel predikanten en voorgangers hebben nauwelijks kennis van de concrete en hartverwarmende prediking van de puriteinen en mannen als Andrew Murray en Watchman Nee. Ze verstaan niet meer dat we door de opstandingskracht van Christus in overwinning over zonden mogen en kunnen leven. Hierdoor leven gemeenteleden ook niet in overwinning over zonden. Door de werking van Gods Geest gaan we breken met zonden en zondige leefgewoonten. Natuurlijk, de strijd blijft, maar Paulus houdt ons in Romeinen 6 heel duidelijk voor dat de zonde geen mácht meer heeft over ons. Dat is een feit. Als je dat beseft, is dat een enorme bevrijding.'

Pijnlijk proces

In tegenstelling tot onderwerpen als 'de gaven van de geest' en 'aantrekkelijk en missionair gemeente-zijn', constateert Arjan dat levensheiliging geen populair onderwerp is. 'Dat komt omdat levensheiliging vraagt dat je niet langer ik-gericht blijft leven. Paulus zegt in Romeinen 6 dat ons eigen 'ik' zelfs al gestorven is. Er staat: reken jezelf als samen met Christus gekruisigd.'

Gods eeuwige voornemen is de gemeente en niet allerlei conferenties rondom opwekking en genezing

Niet alleen mijn zonden zullen uit mijn leven verdwijnen, maar ook mijn heilige huisjes en verkeerde leefpatronen. Mijn agenda, mijn ideeën en zelfs mijn daden waarvan ik denk dat ze goed zijn, alles moet onder het gezag van de Heilige Geest komen. Dat is een pijnlijk, maar heilzaam proces. Het is mijn intense gebed dat deze boodschap weer in Nederland verstaan en onverbloemd gepreekt gaat worden.'

Valkuil

Om zich heen ziet hij dat jongeren inderdaad die volheid in Christus ontdekken. Heart Cry beschouwt hij als instrument in Gods hand waardoor gezinnen en soms hele families tot geloof in Christus komen. De conferenties van Heart Cry trekken duizenden jongeren, vooral uit de reformatorische kerken.

Soms worden mensen op wonderbaarlijke wijze genezen van ziekten of bevrijd van demonische gebondenheid. Tegelijk ziet Arjan een valkuil. 'God kan conferenties rijk zegenen, maar Zijn eeuwige voornemen is de Gemeente en dus niet allerlei conferenties en bijeenkomsten rondom opwekking en genezing. Het gevaar is groot dat jongeren en ouderen van conferentie naar conferentie leven. Dat is ongezond en onbijbels.'

Volkomen overgave

Met Heart Cry streeft Arjan dan ook heel andere doelen na. 'Wij verlangen dat jongeren verdiept worden in het geloof en toenemen in de kennis van Christus. Als christenen weer gaan wandelen vanuit de volheid van Christus en leven door de kracht van de Heilige Geest, dan zullen hun getuigenis en levens velen om hen heen aanraken en ook tot leven brengen. Dat kan zich als een olievlek verspreiden.'

Zelfs onze ideeën over opwekking moeten we opofferen

Toch verwacht de evangelist niet dat Nederland een massale opwekking te wachten staat, zoals bijvoorbeeld in Wales begin twintigste eeuw. 'Het zijn vooral mensen binnen de kerk die tot levend geloof komen. Slechts af en toe wordt er een visje uit de wereld getrokken. Bij een opwekking zijn het hele netten vol. In Wales zag je bijvoorbeeld dat de cafés in bijbelstudieruimten veranderen. Dat zie ik in Nederland nog niet gebeuren.'

Eerder verwacht hij dat de grote afval van na de Tweede Wereldoorlog zal doorzetten. 'Ik heb altijd gehoopt en verlangd dat er nog eens een landelijke opwekking zou komen, die zou doordringen tot de regering en het vorstenhuis. Maar de afval en kerkverlating gaan onverminderd door. Gelukkig zie je ook een andere tegenbeweging. Onder jongere mensen ontstaat een verlangen om in volkomen overgave en toewijding voor God te leven. In Openbaring 22:11 staat: "Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde." Die profetie zien we nu in vervulling gaan.' ◦

Arjan Baan (1973) is directeur van Heart Cry, een stichting die streeft naar geestelijke verdieping en bewustmaking van de noodzaak van (persoonlijke) opwekking. Arjan is in 1997 getrouwd met Alinda Ronhaar en vader van vier kinderen. Daarnaast studeert hij theologie aan de Universiteit van Utrecht, hoewel hij zich de laatste tijd vooral richt op het jongerenwerk voor Stichting Heart Cry. Zie voor meer informatie www.heartcry.nl.