

# Nieuwe ervaring in reformatorisch Nederland

Peter de Bruijne in gesprek met Arjan Baan van Stichting Reformatorisch Appèl (SRA)

*Als lezer van Opwekking Magazine zult u extra geïnteresseerd zijn in opwekkingen; waarvoor abonneer je je anders op een blad dat die naam draagt. Het werk van Stichting Opwekking is ontstaan vanuit een geestelijk ontwaken dat dwars door de kerken ging en resulteerde in wat we nu de evangelische beweging noemen. Nederland bevond zich in de tijd van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Veel mensen leefden in de verwachting dat er niet alleen vrijheid zou zijn om ons land economisch welvarend te maken, maar dat er ook geestelijke vrijheid zou komen in ons land. Die verwachting is anders uitgekapt. Het werd veelal een individuele bevrijding, ook in geestelijke zin, en het heeft niet ons hele land in vuur en vlam gezet. Duizenden individuele kerkmensen werden vernieuwd in hun geloofsleven, en evenzoveel buitenkerkelijke mensen bekeerden zich tot Jezus door het getuigenis van die nieuwgeboren kerkmensen.*

Helaas reageerden de meeste grotere kerken niet of onvoldoende op de positieve verandering bij vooral jonge leden. Vaak vonden ze het maar lastig, al dat extroverte gedoe over Jezus, de Heilige Geest, bekering en wedergeboorte. Vooral mensen die zich volwassen lieten dopen, stuitten op veel weerstand. Er was ook een stroming binnen de kerk die de naoorlogse vrijheid gebruikte om zich los te maken van aloude geloofsprincipes, van het gezag van de Bijbel en van Bijbelse normen en waarden. Helaas werd die stroming vaak wél getolereerd binnen de kerk, terwijl de evangelische beweging met argusogen werd bekeken. Zo ontstonden er naast de kerk evangelische gemeentes en vond er binnen de kerk een tweedeling plaats van orthodoxe en liberale christenen.

## Volgende fase

Het lijkt erop dat we in de afgelopen tien jaar in een volgende fase zijn beland, een geestelijke ervaring binnen de orthodoxie en met name binnen de kerken van streng gereformeerde signatuur. De eerste signalen kwamen uit de Nederlands gereformeerde kerk en de christelijke gereformeerde kerk (New Wine-conferenties). Sinds enkele jaren begint zich nu ook een ervaring af te tekenen aan de rechterflank van de hervormde kerk, in de oud gereformeerde kerk en in de gereformeerde gemeente. Het werd een jaar of vijf geleden geboren bij een groep vrienden in de Alblasserwaard en mondde vorig jaar uit in een aantal conferenties georganiseerd onder de naam Heart Cry. Het doel is hoegenaamd gelijk aan dat van de pinksterconferentie van

Opwekking en de New Wine-conferentie, namelijk nieuw leven brengen binnen de traditionele kerk. Misschien duizelt het u bij het horen van alle namen van kerkgenootschappen en organisaties, maar is dit niet precies waarvoor wij als Opwekking en tienduizenden andere evangelische christenen in en buiten de kerken al tientallen jaren hebben gebeden?

## Hervormd gezin

We spraken over de jongste ervaring met evangelist Arjan Baan, de initiatiefnemer van Heart Cry. Arjan (33) groeide op in een hervormd gezin in de Alblasserwaard, en dat betekent bijna automatisch dat je van de zwaardere richting bent; negen kinderen, twee keer per zondag naar de kerk. Eigenlijk vonden Arjans ouders het niveau nog te licht in de gereformeerde bond in de hervormde kerk, te veel gericht op het verstandelijk kennen van 'de Schrift', dus zochten zij het in de richting van 'de bevindeijkheid'. Dit is de richting die meer de nadruk legt op de beleving van de Bijbelse boodschap; diep zondebesef en de noodzaak dat iemand uiteindelijk komt tot het 'zaligmakend geloof'. Al wordt dat laatste in deze kringen tot een bijna onbereikbaar doel verheven. De familie Baan bezocht meestal doordeweeks bijeenkomsten in de oud gereformeerde kerk, terwijl op de zondagen trouw de hervormde kerk werd bezocht.

## Twee levens

Arjan was niet opstandig, maar net als zijn vader overtuigd van de noodzaak tot bekering. Maar aanzien dit doel niet of nauwelijks bereikbaar was, had hij er geen

moeite mee om als student aan de hogere landbouwschool in Dronten twee levens te leiden. Zo nam hij op een doordeweekse avond de bus om helemaal in Harderwijk een bevindelijke dominee te beluisteren, en ging hij op andere avonden even vrolijk met zijn vrienden stappen in Zwolle. Een stageperiode van zes weken op een boerderij in Canada werd afgesloten met nog eens drie weken toeren door het Amerikaanse vakantieparadijs Florida. Daar begon het wilde leven aan zijn kerkelijke principes te knagen. Eerst wilde hij op zondag niet reizen, maar toen de vijf vrienden met wie hij op stap was, dreigden hem alleen achter te laten, gaf hij toch maar toe. Het begon met reizen op zondag, maar al gauw deed hij mee met alles wat God verboden had.

### Vliegtuigongeluk

Het was vier dagen voor de terugkeer naar Nederland, toen Arjan een krant onder ogen kreeg met op de voorpagina een grote foto van een vliegtuigongeluk. Arjan vertelt: "Terwijl ik naar die foto keek, overviel me de angst dat mijn leven net zo zou kunnen eindigen op de terugweg naar Nederland en dat ik voor eeuwig verloren zou zijn. Die avond ging ik niet mee naar de disco. Ik wilde bidden en in mijn Bijbel lezen. In mijn wanhoop bad ik: "Heere God, als U werkelijk bestaat, wilt U dan met me praten?" Er gebeurde niets. De tweede avond bleef ik weer thuis en bad ik weer tot God of Hij zich aan mij wilde tonen. Ik sloeg mijn Bijbel open bij Romeinen 10:13: "Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered." Op dat moment werd ik opnieuw geboren. Ik werd overspoeld met de liefde van God en mijn ogen gingen open. Ik begon te zingen. Mijn vrienden kwamen thuis en ik zei: "Jongens, God is in mijn leven gekomen." Ze lachten me uit en zeiden spottend: "Baantje heeft een vieze oen gezien." Maar dat kon me allemaal niet schelen. God had mij aangeraakt. Terug in Nederland ging ik voortaan alleen nog maar naar 'bevindelijke' predikers, want daar kon ik tenminste meer horen over de ervaring die ik had meegeemaakt. Korte tijd later kreeg ik verkering met Alinda, die lid was van de gerefor-

meerde gemeente. In die kerk vond ik dezelfde bevestiging van mijn nieuwe geloofservaring. Vanaf die tijd wist ik dat de brug naar de wereld was opgehaald, en dat ik bij Gods volk hoorde.

Maar om te zeggen dat je behouden was, ging natuurlijk een straat te ver. Want ook in de gereformeerde gemeente kun je niet zomaar zeggen dat je een kind van God bent. Ja, misschien aan het eind van je leven, maar niet als je net twintig bent.'

### Stikdonker

'Het werd stikdonker in mijn leven. Die periode wordt in bevindelijke kringen gezien als een onderdeel van je bekering. Want ook de ervaring van Gods redding moet uiteindelijk afsterven en je moet jezelf blijven afvragen of je redding Gods werk of je eigen inspanning is geweest. Als er zondag aan zondag wordt gepreekt over deze twijfel, dan wordt het een enorme wirwar in je hoofd. Gods volk moet de bekering weer kwijtraken om Christus over te houden. Je kunt namelijk wel wedergeboren zijn en in je hart gegrepen zijn, maar Christus nog niet kennen. Dat noemen ze de 'toeleidende weg tot Christus', een theologie waarover in die kringen hele boeken worden geschreven.

Het gaat niet meer om de oorspronkelijke Bijbelse waarheid van het geloof, maar er wordt een theologisch web gesponnen dat de eenvoudige boodschap van 'alleen door geloof' ontkracht.

Ik was op den duur volledig de kluts kwijt. Drie jaar lang heb ik rondgedoeld als een bekeerde jongeman die alleen maar twijfelde aan zijn behoud. Achteraf kan ik die periode ook wel zien als een weg die ik moest gaan om later als evangelist andere mensen te kunnen helpen die nog midden in die worsteling zitten.'

### Wie is de Heere Jezus?

'Maar gelukkig ontmoette ik een predikant die me erop aansprak. Hij zag hoe ik gebukt ging onder de geestelijke last van een eenzijdige theologie. Ik liep in het zwart en er kon geen lachje meer af. Hij zei: "Arjan, met al jouw godsdienstigheid en je vroomheid, vertel me eens, wie is de Heere Jezus voor jou?" Ik stond perplex bij die vraag en mijn wereldje

stortte in. Het was geloof ik op een maandagavond dat ik thuis op mijn knieën neerviel voor de bank en heel eenvoudig tegen Jezus zei: "Ja, Heere, hier ben ik." Het was het ogenblik dat ik Jezus echt zag zoals Hij is. Ik was gewoon welkom op grond van wat Hij gedaan had, en niet op grond van mijn vroomheid en al mijn inspanningen.

Een andere dominee hoorde ik kort daarna zeggen: "Zalig worden is met je armen over elkaar zitten en kijken naar wat Jezus voor jou heeft gedaan." Dat was een enorme bevrijding voor mij! Ik had gewoon drie jaar verprutst door maar te wroeten in mezelf en al mijn tijd te besteden aan het oppoetsen van mijn vrome ik. Ik noem het met opzet 'bevrijding', want ik werd bevrijd van de drogredenen en theologieën van de boze waarin ik gevangen zat. Vanaf die tijd ben ik ervan overtuigd dat heel reformatorisch Nederland deze bevrijdende boodschap moet horen.'

### Een jongerenavond

'Ik kreeg het op mijn hart om een avond te organiseren voor jongeren uit de kerk. Zo nodigde ik een predikant uit die niet alleen bevindelijk is, maar ook Jezus zonder voorwaarden aanbiedt aan alle mensen. Ik had een grote groep vrienden die allemaal met dezelfde vraag zaten over hun redding en behoud. Ik dacht: waarom niet een avond waarin helder wordt uitgelegd wat de Bijbel erover zegt, ontgaan van alle menselijke verzinsels en geboden.

Zoveel van mijn vrienden waren serieus met het geloof bezig, maar leefden tegelijk een ander leven waarin de zonde overheerste. Ze wilden wel van hun zonden verlost worden, maar wisten niet waar ze moesten beginnen omdat het volgens de kerkleer toch allemaal maar onzeker bleef waar het op uit zou draaien in de eeuwigheid. Ik huurde een zaaltje in Hardinxveld en noemde het 'een jongerenavond'. Er kwamen meteen al zo'n honderdvijftwintig jongeren op af. Het was voor mij duidelijk dat het voorzag in een behoefte en zo ben ik een tweede avond gaan organiseren met als thema: "Kom tot jezelf. Kom tot Hem!" Er kwamen nog meer jongeren op af. We gingen zo door en brachten de meest basale onderwerpen van het christelijk



geloof, gericht op de vraag: hoe krijg ik vrede met God? Het aantal jongeren groeide gestaag, van tweehonderd werden het er driehonderd en meer. Ook ouderen kwamen erop af.'

### Theologie

'Inmiddels was ik naast mijn werk in het management van een grote uitzendorganisatie ook met theologie begonnen. Op den duur werd het te veel en na veel gebed en overleg met Alinda heb ik besloten om mijn baan op te zeggen. We hebben als groepje waarmee ik de avonden begon, de Stichting Reformatorisch Appèl opgericht waarbij ik in dienst kwam als evangelist. Natuurlijk kwam er ook kritiek, vanuit de strengste gereformeerde richting tot en met de beschuldiging dat we 'een synagoge des satans' zouden zijn. Jammer, maar het weerhoudt ons niet om vast te houden aan het principe dat we heel gewoon vanuit de Bijbel willen aantonen dat God ieder mens genade wil schenken via zijn Zoon Jezus Christus. In de reformatorische traditie is dat namelijk niet het geval. Alleen de 'schuldverslagenen' en 'uitverkorenen' krijgen Gods genade aangeboden, en dan nog onder bepaalde voorwaarden. Dat was mijn eigen worsteling vanaf het begin, en dat is het probleem van de meeste leden binnen de gereformeerde gezindte. De mensen worden voortdurend teruggeworpen op zichzelf en de boodschap van onvoorwaardelijke genade wordt vaak niet gebracht.'

### Spreekbeurten

Arjan Baan ontving in 2004 het preekconsent voor de hervormde

kerk. Arjan en Alinda hebben nu vier kinderen en naast spreekbeurten door het hele land geeft hij catechisatie in de hervormde kerk. Eerst had hij de wens om als predikant ergens in Nederland een gemeente te dienen, maar het werk van Stichting Reformatorisch Appèl (SRA) eiste veel aandacht op. En ook onder ouderen groeide het verlangen naar de boodschap van genade. Daarom werd stichting Heart Cry opgericht. Maar voordat het zover was, moesten Arjan en zijn vele vrienden door een nieuwe fase in hun geestelijke ontwikkeling. Hij zegt daarover het volgende:

### Vaste spijs

'Rechtvaardiging door het geloof, in feite de boodschap van Luther, werd tijdens de jongerenavonden telkens weer gepredikt. Dat is het fundament. Maar wat gebeurde er: we kregen steeds meer verlangen naar wat de Bijbel 'vaste spijs' noemt. Zo lieten we een predikant spreken over de vervulling met de Heilige Geest. Maar zijn boodschap bleef steken in de bekende prediking hoe je de Heilige Geest ontvangt bij de wedergeboorte. Over de vervulling met de Heilige Geest wist de lieve man weinig te vertellen. En toch hadden we heel sterk het verlangen om toegerust te worden met kracht om in deze tijd te getuigen van Christus. Zo zijn we op zoek gegaan naar predikanten die ons in dit opzicht konden helpen. Ook reinheid van gedachten was een onderwerp waar we weinig vanaf wisten. Zo had ik zelf nog steeds dingen in mijn gedachteleven waar ik van schrok.

Bijvoorbeeld zondige seksuele gedachten die me achtervolgden. Als ik een mooie vrouw zag, vond ik het heel normaal om naar haar te kijken en mijn fantasie de vrije loop te laten. Ik wist dat het niet klopte, maar had geen idee hoe je daarvan bevrijd kon worden. Ik werd stapelgek van dat gevecht en praatte er met een predikant over. Die zei: "Ja jongen, dat is het leven. Noem het maar 'de doorn in je vlees'. Je moet ermee naar het kruis en het altijd maar weer belijden. Dat houdt je dicht bij Jezus."

Ik had geen vrede met dat antwoord en wilde er meer over weten. Dat je dagelijks bekering nodig hebt, wist ik ook wel, maar is dat het antwoord op telkens terugkerende zonden en een onrein gedachteleven?'

### Overwinning over zonden

'Een goede vriend van mij bracht me in contact met ds. Etienne Maritz, een Zuid-Afrikaanse voorganger uit de Nederduits gereformeerde kerk die voor de stichting Reformatorisch Evangelisch Ontwaken (REO) werd uitgenodigd. Voor het eerst hoorde ik dat er door de opstandingskracht van Christus overwinning bestaat over zonden. Ik kreeg een boek van Andrew Murray aangereikt, 'Het Gebedsleven'. Bij het lezen begon mijn gereformeerde achtergrond te steigeren.'

Arjan toont mij het stukgelezen boek en al bladerend zie ik op bijna iedere bladzijde vraagtekens en opmerkingen die aantonen dat hij het in eerste instantie helemaal niet met Murray eens was. Bijvoorbeeld bij teksten waar Murray schrijft dat God onze

● *Ik sloeg mijn Bijbel open bij Romeinen 10:13: "Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered." Op dat moment werd ik opnieuw geboren. Ik werd overspoeld met de liefde van God en mijn ogen gingen open.'*

Foto boven: Arjan en Alinda Baan

'Er is heel veel goeds in de kerk. Dat wil ik benadrukken. Maar het ontbreekt vaak aan kracht, aan de kracht van de Heilige Geest, die de mensen diep in hun hart overtuigt.'

Fotografie:  
Peter de Bruijne



geest volledig wil bezitten. Of een gedeelte waarin Murray het heeft over totale toewijding aan God en een zuiver leven.

### **In de geest van Murray**

Arjan vervolgt: 'Etienne Maritz sprak in dezelfde geest als Andrew Murray en zei erbij dat het nodig is dat God zich steeds meer aan ons openbaart. Allereerst natuurlijk dat Christus voor mij is gekruisigd, maar ook dat ik samen met Christus gekruisigd ben (Romeinen 6). Ik merkte dat mijn leven veranderde en dat ook mijn vrienden diep onder de indruk waren van deze boodschap. Er onstond een nieuwe manier van denken en handelen. We hebben ds. Maritz uitgenodigd voor een kleine conferentie met de kerngroep van de jongerenavonden, een man of honderd. Het was bijzonder dat de levensheiliging een werkelijkheid werd. Het werd onze levenswijze. De vervulling met de Heilige Geest gaf ons de kracht om veel meer effect te hebben op de levens van anderen.'

We gingen twee keer per jaar conferenties houden met enkele honderden deelnemers, maar het aantal groeide zo snel dat we naar een andere locatie moesten zoeken. We hebben voor dit doel de Stichting Heart Cry opgericht. De eerste twee Heart Cry-conferenties zijn afgelopen jaar in juli en september gehouden in De Kroeze Danne in Overijssel. Er zijn zulke bijzondere dingen gebeurd, dat we het gevoel hebben dat er echt iets gaat veranderen in de kerken. Maar het gaat via veranderde mensen en niet van bovenaf, ook al zijn er zeker ook leidinggevend en predikanten op de Heart Cry-conferenties aanwezig geweest.'

### **Andere aspecten**

'Via de prediking van mensen als Etienne Maritz kwamen we in contact met aspecten van het christelijk geloof waar we nauwelijks iets vanaf wisten. Ik geef je één voorbeeld: Voordat onze eerste Heart Cry-conferentie afgelopen zomer begon, kregen we een brief van een mevrouw die zeventien jaar aan bloedvloeingen leed en geen kinderen kon krijgen. Zij vroeg of we met haar om genezing wilden bidden. Het was haar laatste optie, anders zou haar baarmoeder worden verwijderd. Op de zaterdagavond was er gelegenheid tot voorbede, dus planden we ook het gebed voor deze vrouw in. We zaten met een paar mensen om deze vrouw heen. Ds. Maritz stelde enkele vragen en ontdekte al snel dat ze in haar wanhoop hulp had gezocht bij occulte genezers. Hij vroeg of ze dat als zonde wilde belijden. Ja, dat wilde ze wel. En zo begon deze vrouw te belijden dat ze haar heil bij de tegenstander van God had gezocht. Ze kwam echt tot berouw hierover. Daarna werd er om bevrijding gebeden. Terwijl ds. Maritz de duivel bestrafte en hem gebod haar lichaam te verlaten, begon de vrouw enorm te trillen en te beven over haar hele lichaam. Intussen waren in de zaal overal groepjes aan het bidden voor het evangelisatieteam dat die avond in de omgeving van Rijssen bij de diverse disco's met jongeren contact zocht.

Opeens begon een groepje heel zacht het lied "Glorie aan God" te zingen. De andere groepjes volgden. En toen ze bij de zin "Satan hij heeft, want hij weet Jezus leeft!" waren, liet satan deze vrouw los. Ze werd volkomen rustig. Na die zichtbare bevrijding begon ds. Maritz te bidden om de

vervulling met de Heilige Geest. In de zaal werd spontaan Psalm 68 ingezet: "Geloofd zij God met diepste ontzag! Hij overlaadt ons dag aan dag met Zijne gunstbewijzen." En bij de woorden "Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naad'ren van de dood, volkomen uitkomst geven" werd de vrouw vervuld met de Heilige Geest. Er verscheen een glimlach op haar gezicht en ze was als herboren. Op hetzelfde moment stopten ook de bloedvloeingen. Het is adembenemend om achteraf te horen wat er na de bevrijding met deze vrouw is gebeurd. Heel veel dingen veranderden in haar directe omgeving. Ze kon vrijmoedig getuigen in haar reformatorische dorp en andere mensen werden ook aangeraakt door haar getuigenis. Op de website van REO (<http://www.reo.st/nieuwsbrieven.htm>) kun je haar getuigenis lezen.'

### **Zo krachtig**

'Op de slotavond van de Heart Cry-conferentie heeft deze vrouw vanaf het podium verteld wat God met haar gedaan heeft. Wat er toen gebeurde, hadden we nog nooit meegemaakt. De Heere was zo krachtig aanwezig dat overal mensen in huilen uitbarstten. Er was een heel diep zondebesef en er heerste verbrokenheid. Velen bekeerden zich tot de almachtige God. Ook anderen kwamen hun getuigenis geven. We hebben aangeboden om voor iedereen die dat wilde, persoonlijk te bidden. Deze voorbede duurde tot de volgende morgen half zes. Gods zalving rustte op ons. De Heere zegende de een na de ander heel diep en er zullen niet veel deelnemers zijn die van deze conferentie onaangeroerd naar huis zijn teruggekeerd.'

Je merkt gewoon dat wanneer God gaat werken met zijn Geest, de mensen niet meer in de zonde kunnen blijven leven. Er waren gezinnen die op hun knieën lagen en zonden aan elkaar beleden. Traditionele mensen uit de kerk, die nog nooit hun gevoelens naar elkaar hadden geuit. Huwelijken werden hersteld. En ga zo maar door.

### Rustiger

De tweede conferentie in september was anders. Rustiger, maar zeker niet minder zegenrijk. Er was vooral veel onderling gebed. En dat is in onze kring een groot wonder. Vergeet niet dat de meeste reformatorische mensen helemaal niet gewend zijn om samen hardop te bidden. En dan de vele jonge mensen die samen bidden, en niet eventjes, maar soms wel een uur. Ongekend wat Gods Geest kan doen in mensenlevens. Heart Cry heeft als doel dat mensen tot persoonlijke verdieping en heiligmaking komen en hun getuigenis in de kerken door gaan geven.'

### Kanttekening

Arjan stelt vast dat er nu, vooral omdat ze horen wat God heeft gedaan, ook deelnemers naar de Heart Cry-conferenties komen die uit de gereformeerde bondskerken komen. Hij plaatst er de volgende kanttekening bij: 'Mijn vriendenkring en ook de honderden jongeren die we bereikt hebben in de reformatorische kerk, kwamen tot bekering vanuit een diep zondig leven. Het valt me op dat er onder deze jongeren nauwelijks sprake is van zondebesef en schuldbelijdenis. Bij hun is het gevaar dat hun geloof blijft steken in activisme. En een oprechte schuldbelijdenis lijkt voor hen heel moeilijk te zijn.

Een diepere omgang met Christus en de ervaring van de Heilige Geest, het klinkt allemaal zo prachtig, maar dat gaat alleen via het kruis en een totaal besef van zonde en persoonlijke bekering.

Daar waar we passief gaan wachten op de Heilige Geest voor ons eigen welzijn, gaan boze geesten aan het werk. De Geest stelt ons verstand nooit buiten werking. Wie alleen maar ervaringsgericht is, loopt het gevaar om met een valse godsdienst geïnfecteerd te raken.'

### Theologische betekenis

'Ik onderzoek voortdurend de theologische betekenis van de dingen waarmee we bezig zijn. We zien dat mensen een besef hebben van God, maar er ligt een bedekking over de mensen in de reformatorische kerk. Ik moet zeggen dat voor een belangrijk deel van de kerk de woorden van Jesaja 29 van toepassing zijn: "Want de Heere heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap, en Hij heeft uw ogen toegesloten; de profeten, en uw hoofden, en de zieners heeft Hij verblind (...) Want de HEERE heeft gezegd: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart ver van Mij doen; en hun vreze, waarmee zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn" (SV). Ze hebben allemaal de Bijbel op hun nachtkastje liggen, ze lezen er drie keer per dag uit aan tafel, en toch heeft het geen effect op de kinderen, want die kom ik tegen bij de disco's en bars waar wij evangeliseren. Zij kunnen het geloof van hun ouders niet pakken omdat ze door traditie en vooral door heel veel mensengeboden niet meer weten waar het werkelijk om gaat.

Jezus zegt: "Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijt." Het is zo duidelijk: het is aan ons om te doen wat Hij zegt. En de meerderheid van de reformatorische kerken blijft maar praten over God die naar jou toe moet komen. Inderdaad, dat is zo, maar wij moeten wel reageren. Al die 'ja-maars' weerhouden jongeren ervan om Jezus te volgen.'

### Kracht

'Er is heel veel goeds in de kerk. Dat wil ik benadrukken. Maar het ontbreekt vaak aan kracht, aan dynamis\*: de kracht van de Heilige Geest, die de mensen diep in hun hart overtuigt. Ik ben op zoek naar deze kracht, die alles doet wat in mij als mens ontbreekt. In de eerste plaats is er kracht nodig om de zonde te overwinnen. Er zijn zoveel mensen met wie ik bid, die gewoon terugvallen in hun oude patroon door gebrek aan kracht. Pornoverslaving, onvergevinggezindheid binnen het huwelijk enz. De kracht ontbreekt om zonden vaarwel te zeggen. Daarom bid ik om de kracht van de Heilige Geest. Ik wil veel meer hierover leren vanuit Gods Woord.'



### Klein beginsel

'Er is natuurlijk ook kritiek vanuit de kerkelijke stroming waar ik toe behoor. Ze vinden dat we zijn afgedwaald van wat de catechismus het 'klein beginsel' noemt, het principe dat een overwinningleven niet mogelijk is. Terwijl Jezus duidelijk zegt: "Ik ben gekomen opdat zij leven en overvloed hebben" en "stromen van levend water zullen uit hun binnenste vloeien, dit zei Hij van de Heilige Geest..."

Ik heb veel gelezen op het gebied van opwekkingen in de afgelopen eeuwen. En je ziet hoe hier en daar ook in Nederland opwekkingen hebben plaatsgevonden binnen de kerk. Denk aan Nijkerk, het Reveil, Oldebroek en Oosterwolde.

### Definitie

God geeft zelf een definitie van opwekking in II Kronieken 7:14: "Wanneer dan mijn volk, het volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal Ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen." Opwekking gaat niet zonder verborgenheid, zondebesef, en belijdenis van zonden. Laten we beseffen dat er voorwaarden zijn verbonden aan geestelijke herleving.

Zo begint opwekking altijd bij onszelf. Pas als ons eigen ik als een tarwekorrel in de aarde sterft, zullen we vrucht voortbrengen. Zijn we bereid om te sterven, dat is de grote vraag.'

\* Dynamis is een Grieks woord, en betekent 'kracht'. Ons woord dynamiet kun je erin herkennen.

- 'Ik kom de jongeren
- uit reformatorische
- kerken tegen
- bij de disco's en
- bars waar wij
- evangeliseren. Zij
- kunnen het geloof
- van hun ouders
- niet pakken omdat
- ze door traditie en
- vooral door heel
- veel mensengeboden
- niet meer weten
- waar het werkelijk
- om gaat.'

Voor meer informatie: [www.jongerenavonden.nl](http://www.jongerenavonden.nl) en [www.heartcry.nl](http://www.heartcry.nl)